



för

En levande kyrka

kristdemokrater i Svenska kyrkan



Skara stifts tusenårsjubileum

Liten rapport från kyrkomötesgruppen

850 år sedan kyrkan i Sverige fick en ärkebiskop



Kristdemokrater för en levande kyrka – Kristdemokrater i Svenska kyrkan

Frågan om Förbundets namn och namnet på valsedlarna har varit en dominerande fråga i Förbundet under två års tid. Då Kyrkostyrelsen inte godkände vårt nya namn var vi tvungna att acceptera vårt gamla namn på valsedlarna. Årets Förbundsstämma gav Förbundsstyrelsen i uppdrag att bereda namnfrågan, i samråd med stiftskretsarna inför nästa års Förbundsstämma. Förbundsstyrelsen har nu enhälligt fattat beslut om att föreslå att vi kan leva med dubbla namn tills vidare. Bakgrunden är att vi inte ser någon möjlighet att nu samlas kring ett namn som vi är säkra på att Kyrkostyrelsen kommer att godkänna och som samtidigt är tydligt inför väljarna om vilka vi är. Dessutom har Kyrkostyrelsen fått i uppdrag av Kyrkomötet att pröva frågan om att nomineringsgruppernas loggor ska få förekomma på valsedlarna. Med den utformning som vår logga har nu finns ju både vårt gamla och nya namn tydligt markerade. I vårt namn markeras vår bakgrund i den kristdemokratiska värdegrunden, liksom vår vilja att verka för en levande kyrka.

Förbundsstyrelsens förslag är alltså att vi lämnar namnfrågan genom ett beslut vid Förbundsstämman i vår.

Förbundsstämman beslöt att namnfrågan ska beredas i samråd med stiftskretsarna. Förbundsstyrelsens förslag går nu ut i remiss till stiftskretsarna. Har du synpunkter i frågan, så ta kontakt med

din stiftskrets (kontaktuppgift sidan 7). Stiftskretsarnas ordföranden kallas sedan till ordförandekonferens den 24 januari. I samband med den kommer Förbundsstyrelsen att lägga det slutliga förslaget inför Förbundsstämman 2015.

Nu måste vi börja fundera över vilka frågor som är viktiga att driva i kommande kyrkoval. Namnfrågan och fokuseringen på renodlade personval blockerade mycket av vårt budskap under det senaste kyrkovalet. Renodlade personval är givetvis vårt mål, men det är ingen fråga som engagerar väljarna. Inte ens någon av nomineringsgrupperna med inomkyrklig bakgrund vill i dagsläget driva frågan. För att nå väljarna måste vi ha konkreta frågor om vad vi vill åstadkomma med vårt arbete. Namnet - För en levande kyrka – pekar ut riktningen. Vad lägger vi i begreppet?

*Bertil Olsson
Förbundsordförande*



Ansvarig utgivare: Bertil Olsson
070-675 46 46, bertil.olsson@enlevandekyrka.se
Redaktionskommitté: Bertil Olsson, Lars-Erik Prosén
och Lennart Sacrédeus



850 år sedan kyrkan i Sverige fick en ärkebiskop

I år är det 850 år sedan cisterciensermunken Stefan från Alvastra kloster vigdes till ärkebiskop av Uppsala stift i cistersiencerklostret i Sens i Frankrike i närvaro av påven Alexander III. Uppsala stift fick samtidigt rangen av ärkestift. Jubiléet har firats i Uppsala på flera sätt och även utlöst en animerad debatt i tidningen Dagen angående Svenska kyrkans sätt att framställa sin historia.

Vigningen av Stefan till ärkebiskop av Uppsala den 5 augusti 1164 markerade en vändpunkt i både kyrko- och profanhistoria i Sverige. Därmed blev Uppsala stift ärkesäte för landets förste ärkebiskop och de svenska stiftet bildade en egen kyrkoprovins, vilket utgör en av förutsättningarna för tillkomsten av en svensk nationalkyrka. Detta var också en förutsättning för kungariket Sverige, där en legitim kung behövde krönas av rikets egen ärkebiskop. Domkyrkan låg då i Gamla Uppsala och det var dit som ärkebiskop Stefan kom. Först hundra år senare då katedralen i Gamla Uppsala brunnit började man bygga den nuvarande domkyrkan i Uppsala.

850 års jubiléet har firats med en jubileumsfest i Gamla Uppsala lördagen 23 augusti och söndagen 24 augusti och med flera andra event. I jubileumsfestens mässa den 23 augusti predikade nuvarande ärkebiskopen Antje Jackelén och Svenska kyrkans övriga biskopar medverkade. Bland deltagarna fanns även representanter från Sens-Auxerre katolska stift i Frankrike – där munken Stefan för 850 år sedan vigdes. Jubiléet

uppmärksammades också i en av årets sommarkonserter i Gamla Uppsala kyrka med en resa genom musikhistorien. Pilgrimscyckling från Tegelsmora till Gamla Uppsala anordnades 22-23 augusti och deltagarna kunde anlända lagom till den stora jubileumsfesten.

I tidningen Dagen riktades emellertid allvarlig kritik mot Antje Jackeléns predikan i jubileumsmässa och mot Svenska kyrkans framställning av jubiléet. Elva framstående katolska akademiker hävdade där att Svenska kyrkan använde ett monopoliserande språkbruk och inte uppmärksammade det faktum att kyrkan i Sverige under medeltiden var trogen påven och att denna kontinuitet bröts genom 1500-talets reformation. Kritiken bemöttes av olika företrädare för Svenska kyrkan. Oavsett vilken uppfattning man har om debatten i sig, understryker den uppkomna situationen Svenska kyrkans försvagade ekumeniska relationer idag.

Torbjörn Aronson





Liten rapport från kyrkomötesgruppen



Kyrkomötesgruppen 2014: Fr. v. Bertil Olsson, Karl-Gunnar Svensson, Anders Novak, Iréne Oskarsson, Birgitta Sedin, Torbjörn Arvidsson, Helén Lindbäck, Moni Höglund, Alve Svensson, Rutger Gram (ersättare för Helena Klahr Fast), Peder Fohlin KSV, Kerstin Rossipal (ersättare för Monica Karlsson), Margit Borgström

Inför årets kyrkomöte hade vi i Sunnesta lagt en del förslag på motioner som sedan har skrivits och lämnats in. Det blev totalt nio stycken. Jag skrev tre motioner:

Mottagande av nattvarden vid Katolska kyrkans nattvardsgudstjänster, Behandling av konvertiter och Ringning i kyrkklockor. Irene Oskarsson skrev motion om Vigningslöften och antalet diakoner i pastorat. Helén Lindbäck skrev en motion om Behovet av en förstärkt trosundervisning och lärande i kristen tro. Bertil Olsson skrev två motioner: Gör dopet till en fest för familjen, släkten, vännerna och församlingen och Nå ut med evangeliet. Peder Fohlin från Visby stift ingår i vår kyrkomötesgrupp och han skrev

två motioner: Kyrkoantikvarisk ersättning för att öka tillgängligheten och Utökad satsning på Alpha-arbetet i Sverige.

I år var vi inte på Universitetet i Uppsala utan i Uppsala Konsert & Kongress UKK. Vi fick ett ganska litet rum för vår grupp, men det låg vackert med utsikt över Uppsala och domkyrkan i bakgrunden, men i samma rum hade kyrkorättsutskottet sina möten och för den gruppen av mer än 30 personer var det lite trångt. Annars fungerade lokalerna bra och arbetet flöt på men i vanlig ordning är det svårt att få igenom förslagen i utskotten. Återkommer med resultatet i utskotten och hur beslutet sedan kommer att bli, vilket ska avgöras i november månad.



Det är inga stora frågor, utöver kyrkohandboken, som just nu är på gång i kyrkostyrelsen. Därför kommer det att ägnas en särskild dag för kyrkohandboken tillsammans med kyrkostyrelsen. Men det som hänt i frågan är att referensgruppen utökats med kyrkostyrelsens arbetsutskott och att frågan nu är på väg att slutföras.

En slutförslagsgrupp har arbetat sedan början av året för att ta till sig alla synpunkter i remisser och övrigt. Mest är det synpunkter på musiksidan som inkommit och stor hänsyn ska tas till dessa.

*Kalle Svensson
Gruppledare för kyrkomötesgruppen samt
ledamot av Kyrkostyrelsen*



För övrigt var en eftermiddag ägnad åt kyrkohandboken. Vi fick en bra rapport om det som gjorts och görs i kyrkohandboksarbetet. Kyrkans Tidning har med ett stort upprop från musiker och musikföreningar och akademier m. fl. som gjorde att seminariet kändes högaktuellt och kanske var det en del av det som gjorde att ingen satt och sov.

Veckan avslutades med att vi valde en ny revisor efter Gusten Rolandsson som avled tidigare i år. Vi valde Lennart Sacrédeus som ny revisor efter honom.

*Kalle Svensson
Gruppledare för kyrkomötesgruppen samt
ledamot av Kyrkostyrelsen*



Skara stifts tusenårsjubileum

Solen lyste över Skara den 29 och 30 augusti när Skara stift firade högtidsdag. 1000 år sedan biskop Thurgot var den förste biskopen i stiftet och dessutom äldsta stiftet i Sverige. Det var en mycket nöjd värd, biskop Åke som invigde jubileet, syntes i vimlet, tog emot kronprinsparet, och med alla duktiga stiftsmedarbetare hade fyllt dessa dagar med allt som är viktigt för kyrkan och med de aktuella och viktiga frågorna i tiden, HBTQ, barnen, främlingskap och mycket mer. Längs domkyrkans ena sida fanns en marknadsgata för lokalt hantverk och olika organisationer och föreningar.

Det bjöds på cirkusförställning genom Cirkus Cirkör inne i domkyrkan, Sonja Aldén sjöng och Annika Östberg berättade om sin 28 år i amerikanskt fängelse och sina tankar om hur man kan gå vidare efter detta. En jubileumsgudstjänst med ärkebiskop Antje Jackelén och

flera besökande biskopar samlade enorma mängder gudstjänstfirare och bildade en höjdpunkt att minnas från detta högtidliga tillfälle.

Rutger Gram



Ny förbundskassör



Som ny kassör för förbundet har styrelsen utsett Jarl Nordström från halvårsskiftet. Vi är glada för att Jarl tackat ja till uppdraget. Jarl är 72 år och gift med Britt-Sophie sedan 42 år, har 2 vuxna barn och barnbarn och bor i Västersjö i Knivsta, men är upp vuxen i Nyköping.

Jarl har stor kunnighet och erfarenhet för det arbete som det innebär att vara förbundets kassör. Han har en ingenjörsexamen och en fil. kand. i matematik, ekonomi och ADB, som det hette förr, dvs. IT. Jarl har arbetat med data- och ekonomifrågor bl.a. på Försvarets materielverk, Vattenfall och Posten.

På fritiden trivs Jarl bra med att arbeta i sin egen trädgård. Dold talang: Uthållighet.

Lars-Erik Prosén



Göteborg

Karl-Gunnar Svensson, 076-677 32 33
kalle.svensson@kristdemokraterna.se

Härnösand

Birgitta Sedin, 070-654 72 89
birgitta.sedin@sensus.se

Karlstad

Stig-Arne Persson, 070-274 38 17
stig-arne.persson@enlevandekyrka.se

Linköping

Per Larsson, 070-288 21 34
per.larsson@kristdemokraterna.se

Luleå

Lars Palo, 073-073 61 95
lars_palo@bredband.net

Lund

Thérèse Engdahl, 073-435 40 68
therese.engdahl@enlevandekyrka.se

Skara

Jessica Rytter, 070-520 53 63
jessicarytter@yahoo.com

Stockholm

Ewonne Ekmyr-Göransson, 073-0476347
ewonne.goransson@bredband.net

Strängnäs

Göran Pettersson, 070-515 06 86
rundstigen@bredband.net

Uppsala

Iris Denstedt-Stigzelius, 070-517 60 31
iris.denstedt-stigzelius@kristdemokraterna.se

Västerås

Lennart Sacrédeus, 070-630 10 53
lennart.sacredeus@kristdemokraterna.se

Växjö

Bertil Olsson, 070-675 46 46
bertil.olsson@enlevandekyrka.se

Visby

I Visby stift har vi ingen stiftskrets.
Bertil Olsson, 070-675 46 46
bertil.olsson@enlevandekyrka.se

Förbundsstyrelsen

Förbundsordförande

Bertil Olsson, Växjö stift
bertil.olsson@enlevandekyrka.se

1:e vice ordförande

Torbjörn Aronson, Uppsala stift
torbjornaronson@hotmail.com

2:e vice ordförande

Marianne Kronback, Göteborgs stift
m.kronback@gmail.com

Ledamöter

Ingvar Hansson, Linköpings stift
gullborg@tele2.se

Kerstin Rossipal, Stockholms stift
kerstin.rossipal@bredband.net

Lars-Erik Prosen, Uppsala stift
larserik.prosen@bredband.net

Helena Klahr Fast, Skara stift

helena.klahrfast@varldensbarn.se

Lars B Stenström, Strängnäs stift

lmstenstrom@tele2.se

Ersättare

Bo Herou, Lunds stift

bo.herou@onslunda.nu

Stig-Arne Persson, Karlstads stift

stigarne.kr@live.se

Conny Brännberg, Skara stift

conny.brannberg@kristdemokraterna.se

Adjungerade

Jarl Nordström, Förbundsstyrelsen

jarl.nordstrom@passagen.se

Karl-Gunnar Svensson, Gruppledare kyrkomötegruppen

kalle.svensson@kristdemokraterna.se



B



Returadress: Kristdemokrater för En levande kyrka, c/o B Olsson, Köpmannagatan 6, 360 30 LAMMHULT



Tack Nils-Ola!

Nils-Ola i aktion vid Kristdemokraternas riksting

Vid halvårsskiftet slutade Nils-Ola Andersson (NOA) som kassaförvaltare för vårt förbund.

NOA anställdes som kyrkopolitisk sekreterare av Kristdemokraterna. Det var NOA som organiserade det första kyrkovalet med direktval till alla nivåer 2001. När förbundet sedan bildades 2004 anställdes Noa som förbundssekreterare och kassaförvaltare. Anställningen som förbundssekretare avslutades vid årsskiftet 2009/2010, men NOA fortsatte som förbundskassör. År 2012 – 20014 har han också fungerat som sekreterare åt Förbundsstyrelsen och dess AU. NOA har också fungerat som kyrkomötesgruppens sekreterare och handläggare.



NOA har under alla dessa år varit navet i förbundet och villigt åtagit sig olika arbetsuppgifter.

Vi vill nu uttala vårt varma tack till Nils-Ola för engagemang och insatser för förbundet.

*För Förbundsstyrelsen
Bertil Olsson/ordförande*