

Femton punkter för En Levande Kyrka i socknarna Mora, Sollerön, Venjan och Våmhus

- Socknarna, de gamla församlingarna, är viktiga verksamhetsområden, ger identitet och samhörighet. Kyrkogrupperna/gudstjänstgrupporna i var och en av de fyra socknarna är viktiga för att utveckla den lokala och nära församlingsverksamheten.
- Kör-, sång- och musikverksamhet betyder mycket – och öppnar för det gudomliga. Viktigt att varje socken/församling har sin egen kantor och präst.
- Dopet är vägen in i kyrkans liv och gemenskap. Fortsätt med och utveckla det fina barn- och ungdomsarbetet. Stärk och tips till föräldrarna hur kristen tro och andaktsliv kan föras vidare i hemmen. Starta söndagsskolor i anslutning till gudstjänsterna.
- Bra med många olika former av konfirmationsupplägg som att kombinera med idrott eller dataspel.
- Stöd på vägen fram till äktenskap, trygg och livslång familjebildning med äktenskapskurs/samtal i kyrkans regi samt familjerådgivning.
- Våga satsa framåt och tänk nytt: Kyrkligt daghem och äldreboende. Följ Solleröns exempel med kyrkligt fritids/ungdomsgård på fler platser.
- Kyrkan och skolan: fortsatt skolavslutningar i kyrkorna är en uppskattad högtid för alla och en god tradition att värna.
- Sjukhuskyrkan – ett andligt och själsligt stöd när livet är skört.
- Diakonin – kyrkans sociala arbete är en utsträckt hand som hjälper de osedda, inte sällan i det tysta. Frivilliginsatser och besöksgrupper hos gamla, sjuka och ensamma ger stöd och ökad bredd till verksamheten.
- Fortsätt med verksamhet som öppnar för asylsökande, flyktingar och invandrare att möta den kristna läran. Gemenskap och undervisning kring introduktionskurser i den kristna gudstilliten och tron i form av Alpha-grupper med andra kyrkor i god ekumenisk anda som en kristenhet.
- Fira nationaldagen i våra kyrkor i samverkan med andra kyrkor, körerna, hembygdsrörelsen, föreningar och kommunen för att markera hur mycket vi värdesätter fred och frihet, demokrati och självständighet samt Sveriges kristna arv som en framtidsresurs.
- Undersök möjligheten att hyra en församlingslokal i Mora-Noret för framför allt barn- och ungdomsverksamhet.
- En idé att undersöka intresset för vore att någon eller några byar kunde ha egna kyrkogårdar, en sista vila i den egna byn.
- Kommunal översiktsplan ger utrymme för ny, vackert belägen kyrkogård i Kråkberg, den by där Moras första kristna kyrka låg.
- I tider av krympande ekonomiska förutsättningar är det en framtidsfråga för kyrkan att utveckla och stärka frivilliginsatserna ytterligare.

För mer information: Anders Berg, Sollerön 070 - 653 92 42, Birgitta Sacrédeus, Mora 070 - 57 33 447, Lars Olsson, Mora-Noret 073 - 760 74 96.